

Esplora La Fattoria Guarda Tocca Scopri E Gioca

Right here, we have countless book Esplora La Fattoria Guarda Tocca Scopri E Gioca and collections to check out. We additionally meet the expense of variant types and plus type of the books to browse. The enjoyable book, fiction, history, novel, scientific research, as without difficulty as various additional sorts of books are readily open here.

As this Esplora La Fattoria Guarda Tocca Scopri E Gioca, it ends in the works subconscious one of the favored ebook Esplora La Fattoria Guarda Tocca Scopri E Gioca collections that we have. This is why you remain in the best website to look the incredible book to have.

De werelden van M.C. Escher Maurits Cornelis Escher 1971

Het leven is niet alfabetisch Andrea Bajani 2015-02-16 Ieder mens probeert zijn leven te duiden. Andrea Bajani doet dat aan de hand van het alfabet, ook al weet hij dat het leven zich niet volgens het alfabet afspeelt. Andrea Bajani schreef een veertigtal ultrakorte verhalen, die alfabetisch geordend een leven omspannen. Iedereen kan er zijn eigen geschiedenis uit samenstellen. Liefde. Sigaretten. Weemoed. Zonder. Het zijn verhalen die diepgaand zijn - en licht tegelijk. De Nederlandse vertaling is een wonder. Omdat de vertaling de verhalen in een andere volgorde plaatst (in het Nederlands komt Jeugd vóór Liefde, in het Italiaans is dat andersom) ontstaat er een heel ander boek. Daar komt bij dat het Nederlands meer letters heeft dan het Italiaans. Speciaal voor de vertaling zal Bajani daarom een aantal nieuwe verhalen schrijven. Ook voegt hij een nawoord toe waarin hij over deze ontstaansgeschiedenis schrijft. Zo ontstaat een nieuwe samenwerking tussen auteur en vertaalsters, met een uniek kunstwerk als resultaat.

Esplora la fattoria! Guarda, tocca, scopri e gioca 2014

Dochter van de dageraad Pauline Gedge 1979 Het levensverhaal van de eerste vrouwelijke farao Hatsjepsot (1516-1484 v. Chr.).

Stormwaarschuwing Maria Adolfsson 2020-02-26 Keer terug naar Doggerland, waar de stilte soms gevaarlijker is dan de storm. Dit is het vervolg op de Scandinavische thrillersensatie Misleiding van Maria Adolfsson. Stormwaarschuwing is de tweede Doggerland-thriller van thrillerauteur Maria Adolfsson. Het is kerstmis wanneer een man dood wordt aangetroffen op Noorö, het

noordelijkste eilandje van Doggerland. Karen Eiken Hornby stort zich op het onderzoek, opgelucht zo de festiviteiten te kunnen vermijden. Wanneer een tweede lichaam wordt gevonden, begint het er steeds meer op te lijken dat haar familieleden bij de moorden betrokken zijn. Meer dan ooit wordt het een levensgevaarlijke evenwichtsoefening tussen haar privéleven en haar rol bij de politie.

Het spel der oneindige raadselen Rafael Ábalos 2008 Twee 15-jarige amateur-astronauten belanden via een computerspel in een gruwelijke werkelijkheid: een seriemoordenaar die de hersenen van zijn slachtoffers verwijdert.

Pleidooi voor leven Denis Mukwege 2019-08-01 In 1998, tijdens de tweede Congolese oorlog, opende gynaecoloog Denis Mukwege een ziekenhuis waar hij vrouwen behandelt die het slachtoffer zijn van gewelddadige verkrachtingen. Congolese milities hebben verkrachting en genitale verminking tot oorlogswapens gemaakt: niet alleen worden de vrouwen kapotgemaakt, ook familieverbanden en sociale en economische structuren worden vernietigd. Mukwege stelt deze misdaden aan de kaak, maar de Congolese regering blijft ze ontkennen. In 2006 informeerde hij in een toespraak voor de Verenigde Naties de internationale gemeenschap. Mukwege heeft meerdere moordaanslagen overleefd en wordt voortdurend beveiligd. Hij strijdt onvermoeibaar aan de zijde van de vrouwen om een einde te maken aan deze onaanvaardbare wreedheden. Pleidooi voor leven is het verslag daarvan. Tegelijkertijd is het boek een autobiografie: Mukwege vertelt hoe uit zijn achtergrond verklaarbaar is dat dit zijn levenspad werd. Op 5 oktober 2018 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede, samen met Nadia Murad Basee.

Het verhaal van de kat die boeken wilde redden Sosuke Natsukawa 2020-10-13 Hartverwarmende Japanse bestseller! Als Rintaro een pratende kat ontmoet, proberen ze samen boeken van verdwijning te redden. De verlegen middelbare scholier Rintaro brengt veel tijd door in de tweedehandsboekhandel van zijn opa, de Natsuki Boekhandel. Als zijn opa overlijdt, erft hij de kleine winkel die verstopt zit in een achterafstraatje. Rintaro staat op het punt de boekhandel voorgoed te sluiten, tot er op een dag een kat verschijnt. Tot Rintaro's grote verbazing blijkt de kat te kunnen praten. Hij overtuigt Rintaro om hem te helpen boeken van de ondergang te redden. Samen komen ze voor vier verschillende uitdagingen te staan. Zal het ze lukken, of zijn het juist de boeken die de mens beschermen?

Arlo Finch 2 - Het Meer van de Maan John August 2019-10-07 In dit tweede deel gaan Arlo en de Rangers op zoek naar een eeuwenoud monster dat zich in het Meer van de Maan verschuilt. Ook vinden ze sporen van de lang geleden verdwenen Gele Patrouille... Neem een duik in Het Meer van de Maan, John Augusts vervolg op De Vuurvallei in de superspannende Arlo Finch-serie. Voor Arlo Finch en de Rangers van Pine Mountain is zomerkamp meer dan alleen maar kanoën en kamperen. Het is dé kans om onderzoek te doen naar een eeuwenoud monster dat zich in het Meer van de Maan verscholen houdt. Maar al voor ze beginnen aan hun zoektocht naar het monster stuiten Arlo en zijn beste vrienden Indra en Wu op iets anders: ze vinden sporen die verband lijken te houden met de verdwenen Gele Patrouille. Terwijl ze verder speuren, doet Arlo een schokkende ontdekking over zijn familie... 'Een betoverend avontuur vol magie, monsters en vreemde wezens.' Coolesuggesties.nl

De jongen in de rivier 1997 Een jonge zwemster heeft zo'n goede band met haar opa dat ze zijn dood slechts met moeite kan

verwerken.

De wonderjaren van Billy Marvin Jason Rekulak 2017-05-17 Als je ooit verliefd bent geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of Rad van Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy Marvin het boek voor jou. Als je ooit verliefd bent geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of Rad van Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy Marvin het boek voor jou. Het is 1987. De veertienjarige vrienden Billy, Alf en Clark hebben maar één doel: een exemplaar bemachtigen van de nieuwe Playboy, met blootfoto's van Wheel of Fortune-gastvrouw Vanna White. Ze zijn te jong om er een te kopen, dus probeert Billy via de winkeliersdochter toegang te krijgen - met verstrekkende gevolgen... Met z'n vaart en humor is De wonderjaren van Billy Marvin een onvergetelijk, prachtig geplot verhaal over een tijdschriftenroof, volwassen worden, computers en liefde. 'The Impossible Fortress leest als een ouderwetse Spielberg-film - een heerlijk, grappig en ontroerend eerbetoon aan alle nerds en buitenbeentjes, gesitueerd in een magische tijd toen cassettebandjes goud waren, telefoons een snoer hadden en Playboy voor de grootste opwindung zorgde. Dit is je volgende favoriete boek.' Seth Grahame-Smith, schrijver van Pride and Prejudice en Zombies

De koningin van de kleuren Jutta Bauer 1998 De kleuren in het land van koningin Weeromme krijgen ruzie en verworden tot een grauw grijs, totdat de koningin kleurige tranen huilt en de kleur terugkeert. Prentenboek met fantasievolle tekeningen in kleur. Vanaf ca. 6 jaar.

Het lied van de nacht Camilla Morgan-Davis 2012 Weerwolf Maila (18) groeit op tussen andere jonge weerwolven. Als het lied van de nacht klinkt, krijgt Maila de gevaarlijke opdracht om samen met de knappe Ren de wereld te bevrijden van geweld. Vanaf ca. 15 jaar.

Laat mijn hand niet los Michel Bussi 2014-11-11 'Laat mijn hand niet los is niet alleen boeiend vanwege de plot, maar ook vanwege de beschrijving van het eiland en zijn inwoners.' – L'Humanité 'Een adembenemende wedren in de tropen en een politieonderzoek dat in drie exploderende dagen wordt afgerond.' – Libération 'Réunion: vier vierkante kilometer die representatief zijn voor de ongelijkheid tussen de volkeren van de vijf continenten. Welkom in het laboratorium van de mensheid.' – L'Indépendant 'Bussi weet opmerkelijk goed de verschillende verwickelingen tot op de laatste pagina aan elkaar te weven.' – Le Figaro Magazine 'Je gaat gegarandeerd helemaal op in dit verhaal. De intelligentie, de humor, het zweet, de doortastendheid, de overgave aan wiet, het is er allemaal, ingeklemd tussen de zee en de vulkaan.' – Le Point

De poorten van het paradijs Khaled Khalifa 2011-07-01 Te midden van de gewapende conflicten die Syrië verscheurden in de jaren tachtig groeit een meisje op bij haar drie tantes. De sfeer op school is grimmig en de permanente dreiging wakkert de haat van het meisje tegen de regering aan. Het drijft haar uiteindelijk in de armen van de fundamentalistische Moslimbroeders. Niet lang na haar toetreding belandt ze in de gevangenis. Door gesprekken met politieke medegevangenen denkt ze voor het eerst echt na over haar eigen leven, en ontdekt ze dat haat misschien toch niet de enige manier is om te overleven.

De spin die het te druk had Eric Carle 2007-05 Als een spin bezig is een mooi, groot web te weven, laat hij zich niet van zijn werk

houden door de andere dieren. Oblong prentenboek met kleurige illustraties in collagetechniek met voelelementen. Vanaf ca. 3 jaar.

Mirror, mirror Cara Delevingne 2017-11-10 De 16-jarige vrienden Red (ik-figuur), Leo, Rose en Naomi vormen samen een succesvolle band. Maar dan wordt Naomi bewusteloos uit de Theems gevist. Was het een zelfmoordpoging? Vanaf ca. 15 jaar. Mijn naam is Nina David Almond 2012-11-05 Mijn naam is Nina en ik hou van de nacht Hoe zal ik verdergaan? Ik kan niet domweg schrijven dat er dit is gebeurd en toen dat en daarna dit en toen weer dat, en dat zo eindeloos doorzeuren. Mijn dagboek moet groeien zoals gedachten groeien, zoals een boom of een beest groeit, zoals het leven zelf groeit. Een boek hoeft toch geen verhaal van a tot z in een rechte lijn te vertellen?

Drama Queen Derk Visser 2019-09-17 Angel (ik-persoon) heeft adhd, wordt snel kwaad en woont alleen met haar moeder, die stripteasedanseres is, in een achterstandswijk. Ze is stoer en houdt iedereen op afstand. Totdat Kayleigh bij haar de klas komt. Angels gevoelens voor Kayleigh worden steeds intenser. Vanaf ca. 13 jaar.

Zwart water Louise Doughty 2017-08-19 Voor de fans van Graham Green en John le Carré. Gebaseerd op de onderbelichte Nederlands-Indonesische geschiedenis. John Harper is ondergedoken in een afgelegen hut op het platteland van Bali. Nachtelang ligt hij wakker en luistert ingespannen naar het geluid van de regen uit angst dat hij in levensgevaar verkeert. Maar de herinneringen aan wat hem is aangedaan en wat hij anderen heeft aangedaan, boezemen hem nog veel meer angst in. Hij is geboren in een jappenkamp als Nicolaas den Herder, oudste zoon van een Indonesisch-Nederlands echtpaar, en begint zijn leven zonder thuis en veiligheid. Na omzwervingen door de Verenigde Staten, waar zijn moeder hem mee naartoe neemt om daar een nieuw leven te beginnen en later door het Nederland dat hij alleen van verhalen kent, ontfermt een mysterieuze organisatie uit Amsterdam - het Instituut - zich over de zoekende jongeman. Hoewel iedereen hem kent als financieel analist, werkt Harper in werkelijkheid als spion en huurling, en speelt zijn leven zich in de schaduw af. Vanwege zijn Indonesische uiterlijk stuur het Instituut hem naar Indonesië, eerst tijdens de massaslachtingen van communisten in 1965 en daarna nog een keer tijdens de militaire dictatuur die op de moorden volgt. Hij wordt gedwongen om een pion te zijn in een spel waarvan de regels van dag tot dag lijken te veranderen. De toenemende wreedheid en onmenselijkheid van de strijdende partijen wordt Harper uiteindelijk te veel en hij begaat een fout die me duur zal komen te staan en onherstelbaar blijkt. Hij ziet geen enkele uitweg dan te vluchten naar het relatief veilige Bali...

Gebroken belofte Corban Addison 2013-05-23 In Lusaka, Zambia, wordt een meisje gevonden. Ze is in shock en alles wijst erop dat ze is verkracht. Haar identiteit is een mysterie. Waar komt ze vandaan? Was dit het werk van een straatbende of was het een gerichte actie? Mensenrechtenadvocate Zoë Fleming gaat deze zaak onderzoeken. De herinnering aan het verraad in haar eigen verleden zorgt ervoor dat Zoë vastberaden is de dader te vinden en voor het gerecht te brengen. Samen met politieagent Joseph komt Zoë erachter dat de verkrachter de zoon is van de machtige industrieel Frederick Nyambo, die connecties heeft met de regering. Maar de belangen van Nyambos familie blijken zwaarder te wegen dan de toekomst van zijn gewelddadige

zoon... Over de romans van Corban Addison: `Dit boek is niet alleen een pageturner, het laat je ook nadenken over wat er moet gebeuren om problemen in de wereld drastisch te veranderen. Red `Voor liefhebbers van boeken als Haar naam was Sarah en De vliegeraar. Boekhandel Sprey, Abcoude

De buitenjongen Paolo Cognetti 2018-06-14 De hoofdpersoon van De buitenjongen is een eenzame man van in de dertig. Zijn leven in Milaan is vastgelopen en hij mist de bergen van zijn jeugd, waar hij al tien jaar niet meer is geweest. Daarom besluit hij een hut te huren op tweeduizend meter hoogte en een paar maanden lang te leven op een manier waar hij vroeger stiekem van droomde: zielsalleen, omringd door wat dieren en zijn favoriete boeken. Het leven in de bergen is eenvoudig, hij hakt hout, legt een tuin aan, maakt vuur. En langzamerhand sterkt hij aan en herontdekt hij wat hij in de loop der jaren was verloren. Wekenlang ziet hij niemand, tot er ineens toch een gestalte opdoemt. De buitenjongen is een filosofische roman over de schoonheid van eenzaamheid, vriendschap, onze band met de natuur en met familie, en vormt een logisch geheel met de bestseller De acht bergen.

Wie je morgen bent Rebecca Stead 2016-09-01 Bridge, Emily en Tabitha zijn al jarenlang beste vriendinnen. Maar dit schooljaar lijkt niets meer hetzelfde. Wat gister normaal was, is nu ineens kinderachtig. Waar de een er nog altijd hetzelfde uitziet, wordt de ander ineens jaren ouder geschat. Blijven vriendschappen hetzelfde, als je zelf in sneltreinvaart verandert, en de wereld om je heen ook? Hoe trouw moet je blijven aan een vriendin die keuzes maakt waar je niet achter staat? Wat doe je als een gewaagde foto in verkeerde handen valt en doorgestuurd wordt door de hele school? En kun je verliefd worden op iemand met wie je bevriend bent? Een indrukwekkend verhaal over liefde, vriendschap en verraad, en jezelf blijven in een tijd waarin sociale media alles beheersen.

De muis met de groene staart Leo Lionni 1974

Papa, pak je de maan voor mij? Eric Carle 1987 Marijke's vader haalt met een hele lange ladder de maan uit de hemel, maar eenmaal beneden wordt deze steeds groter. Prentenboek met kleurrijke illustraties, die uitklapbaar zijn. Vanaf ca. 4 jaar.

Relax kids! Marneta Viegas 2013-04-19 LET OP: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Dit fraai geïllustreerde boek laat kinderen zien hoe ze op een relaxte en grappige manier lichaam en geest kunnen ontspannen. Marneta Viegas heeft bekende sprookjes en kinderversjes omgezet in eenvoudige visualisaties. Kinderen kunnen zo in contact komen met de bron van positieve en zuivere gevoelens in henzelf. De 'meditaties' zijn vooral gericht op vrede, liefde en geluk en stimuleren de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen. Je kunt ze samen met je kind lezen voor het slapengaan en ze brengen het kind op een natuurlijke manier in contact met meditatie en ontspanning. Aan het eind van iedere meditatie vind je een affirmatie, waardoor je kind de innerlijke vrede die het zojuist gevonden heeft, kan vasthouden. Kinderen met behulp van sprookjesmeditaties in contact brengen met de bron van positieve en zuivere gevoelens in henzelf. Marneta Viegas geeft al meer dan tien jaar educatieve pantomimevoorstellingen en heeft een schat aan ervaring in lesgeven in muziek, mime en dans aan peuters en kleuters. Marneta, die zelf al 23 jaar aan meditatie doet, geeft al jaren les in deze technieken aan volwassenen en

kinderen. Ze heeft twee boeken en een Relax Kids CD op haar naam staan.

De laatste regel van het sprookje Massimo Gramellini 2011-06-14 De Italiaanse bestseller over de zoektocht naar geluk. Voor de lezers van Paulo Coelho en Kahlil Gibran. Tomàs is een mens als ieder ander. Hij is onzeker en hoewel hij dat graag wil veranderen, weet hij niet hoe. Zijn leven is dan ook een continue vlucht. Maar op een avond bevindt hij zich opeens in de mysterieuze Thermen van de Ziel, waar de vonk van nieuwsgierigheid ζ die in ieder kind sluimert ζ weer in hem wordt ontstoken. Is hij dood, droomt hij, of is hij terechtgekomen in een magisch parallel universum? Zo begint een symbolische reis waarbij Tomàs door bijzondere ontmoetingen geconfronteerd wordt met zijn denkwijze, zijn verleden en toekomst, en met zijnultieme verlangen: het vinden van een zielsverwant. Na een reeks avontuurlijke beproevingen komt hij uiteindelijk tot de laatste regel van het sprookje, het ogenschijnlijk simpele 'ze leefden nog lang en gelukkig'.

Rotbeesten Roald Dahl 2016-02-17 Rotbeesten is een fantastisch rijmpjesboek volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen in kleur van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Op je smartphone of tablet zie je bovendien alle illustraties in kleur. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Roald Dahl laat hele een stoet nare dieren voorbijtrekken. Een varken, leeuw, krokodil, schorpioen, miereneter en nog veel meer rottige beesten laten hun ware aard zien. Doe de deur op slot! Pak een geweer! Vooruit! Schiet op! Ik hoor het weer! Te laat! Nu zijn we er geweest! O, wat een griezelig, vies, groen beest! Zijn tanden blikkeren, zijn ogen ook... 't Is die levensgevaarlijke KROKELEDOOK! br"iRotbeesten 'Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.' – VPRO-gids Bijna een paradijs / druk 1 John Cheever 2014-03-28 De strijd van een oudere man om zijn omgeving in stand te houden en zijn pogingen om de liefde te vinden.

Stinkhond gaat naar school Colas Gutman 2020-03-31 Dit is Stinkhond. Hij ruikt naar sardientjes en ziet eruit als een gerafeld tapijt. Stinkhond is niet alleen lelijk en dom, maar hij heeft ook een hart van goud. Vandaag gaat Stinkhond naar school! Zal hij zijn best doen voor de juf? Zal hij mogen meedoen met voetbal in de speeltijd? Maar vooral, zal hij vanavond kunnen voorlezen aan Plattekat?

De schaamte Annie Ernaux 2022-01-20 'Mijn vader wilde mijn moeder vermoorden, op een zondag in juni, aan het begin van de middag.' Het is 1952, en het incident waarbij haar vader haar moeder met een mes naar het leven staat, is voor Annie Ernaux de oorsprong van de schaamte in haar leven. Schaamte over het taalgebruik, de tafelmanieren en het sociale gedrag van haar ouders, die zich zo krampachtig proberen te distantiëren van hun afkomst uit de laagste sociale klasse, nu ze zich hebben opgewerkt tot kleine middenstanders met een kruidenierswinkel en een café. Het brute moment vormt de opmaat naar een mentale archeologie, waarin haar dromen, gedachten en gevoelens als meisje van twaalf tevoorschijn komen. En dat alles noteert ze zonder een spoor van retoriek, in ongeunstelde en subtiele bewoordingen. De schaamte is een autobiografische roman die veel meer is dan de reconstructie van een cruciale en traumatische gebeurtenis. 'Een mooi, eerlijk boek over het gevoel dat haar jeugd beheerste.' – Margot Dijkgraaf in NRC Handelsblad 'Dit is een groot sociaal en intiem boek. Lees het!' –

Le Point

Teutoburg Valerio Massimo Manfredi 2017-09-12 Armin en Wulf zijn koningszonen. Hun vader Sigimer is een geduchte en trotse krijger, een door zijn stam gerespecteerde en beminde Germaanse vorst. Zijn zonen zullen worden opgevoed om aanvoerders te worden van de Germaanse hulptroepen van de legioenen van Augustus. Onder het toezien oog van de centurio Taurus, een Germaanse halfbloed die zich bekeerd heeft tot trouw aan Rome, zullen ze een nieuwe taal en nieuwe gewoontes leren, en anders leren denken. De twee jongens worden de Romeinse burgers Arminius en Flavus. Deze jonge krijgers, gerespecteerd in heel Rome, blijken zelfs in staat om het vertrouwen te winnen van princeps Augustus. Maar is de stem van het bloed echt verstomd? Manfredi vertelt, historisch exact én episch, het buitengewone en nooit eerder gehoorde verhaal van twee broers, twee krijgers, wier keuzes leidden tot 'Teutoburg', de beslissende slag tussen Romeinen en Germanen, die het lot van het Romeinse keizerrijk en van de wereld veranderde.

Odyssee Jan Mendelsohn 2018-05-17 Jay Mendelsohn, een gepensioneerd wiskundige, is tachtig jaar oud als hij besluit zich in te schrijven voor een universiteitsseminar over de Odyssee, gegeven door zijn zoon Daniel. Hij beschouwt het als zijn laatste kans om de klassieke literatuur, verwaarloosd in zijn jeugd, te leren kennen, maar vooral ook om zijn zoon, schrijver en classicus, beter te begrijpen. Samen besluiten de twee mannen een reis te maken over de Middellandse Zee, in navolging van Odysseus' beroemde omzwervingen. De reis brengt lang bewaarde geheimen aan het licht die Daniel helpen zijn vader eindelijk beter te leren kennen. Het resultaat is een boek waarin de tijdloze thema's van de Odyssee zelf weerklinken: die van bedrog en erkenning, huwelijk en kinderen, en van reizen en thuiskomen. Een odyssee vormt tegelijkertijd een aangrijpende persoonlijke geschiedenis en een literaire verkenningstocht.

De tuinen van Dorr Paul Biegel 2021-06-09 'De tuinen van Dorr' is het toppunt van een sprookje zoals alleen meesterverteller Paul Biegel ze kon schrijven, vol geheimen, magie en avontuur. Prinses Mijnewel en tuinman Jouweniet zijn hopeloos verliefd op elkaar, maar hun liefde wordt gedwarsboomd door de boze heks Sirdis. Ze vervloekt Jouweniet en verandert hem in een bijzondere bloem. Alleen als Mijnewel de zaadkorrel uit die bloem plant in de tuinen van de grauwe stad Dorr komt hij weer bij haar terug. Ze begint aan een lange tocht om haar geliefde te redden. 'De tuinen van Dorr' is een schitterende klassieker van Paul Biegel, een betoverend sprookje, heerlijk om voor te lezen of zelf te lezen. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.

De melkweg Bart Moeyaert 2012-01-06 Op een van de laatste dagen van de zomer zitten drie kinderen in hun clubhuis boven op de muur rond Oud IJzer CV: Oskar, zijn oudere broer Bossie en hun vriendin Geesje. Het clubhuis heeft geen dak en geen muren en verder ontbreekt ook alles wat bij een club hoort. Als ze naar beneden kijken zien ze de avonturen niet meteen op zich af komen. Ze hebben slechts zicht op de Melkweg, een rustige straat waar een bejaarde vrouw haar stokoude teckel uitlaat. Het is of de tijd stilstaat en het altijd zomer zal blijven. Dan stelt Bossie een weddenschap voor, en plots komt alles in beweging.

Huwelijksleven David Vogel 2014-04-24 Huwelijksleven is het verhaal van de bizarre relatie tussen de hypersensitieve, in armoede levende, joodse semi-intellectueel Rudolf Gurdweill en de ongenaakbare, sadistische barones Thea von Takow, tegen

de achtergrond van het Wenen tussen de beide wereldoorlogen. De roman wordt internationaal geroemd als een van de belangrijkste klassiekers uit het interbellum: in geen ander werk is de eenzaamheid van de mens in een grote stad zo pregnant beschreven, de mens die een speelbal is van het lot en van zijn eigen driften en begeerten. `David Vogel is voldoende aan Alfred Döblin, Arthur Schnitzler en Franz Kafka verwant om herkenbaar te zijn, en tegelijk oorspronkelijk genoeg om op zichzelf te staan' - Michaël Zeeman

De dood bedriegt in Napels Maurizio de Giovanni 2018-07-26 Napels, jaren dertig. De excentrieke commissaris Ricciardi onderzoekt de zaak van de oude tarotkaartlezer Carmela Calise, die in haar appartement doodgeslagen is. Maar wanneer hij op het plaats delict aankomt, willen de burens niets loslaten. Stukje bij beetje komen de feiten toch naar buiten: Carmela ontving haar cliënten in haar aftandse appartementje, onder wie de rijksten en machtigsten van de stad, die ze een misleidende toekomst voorspelde. Met haar vele vijanden zijn er verdachten in overvloed... Dankzij Ricciardi's onverklaarbare gave lijkt hij meer te weten dan alle anderen, maar de moordzaak blijft een mysterieuze kwestie. De dood bedriegt in Napels is het nieuwste boek van De Giovanni, als altijd intelligent en atmosferisch.

Tijdslijn / druk 1 Peter Goes 2015-09-25

De geschiedenis van mijn kaalheid Arnon Grunberg 2014-02-14 Hoe voelt het als jouw leugen de waarheid van de rest van de wereld wordt? In het begin vóélt het onbehaaglijk, maar die onbehaaglijkheid is van korte duur. In De geschiedenis van mijn kaalheid vertelt de Weense filosofiestudent Marek van der Jagt over zijn zoektocht naar de amour fou. Hij heeft gezien wat zijn ouders van hun huwelijk hebben gemaakt en hij wil in plaats daarvan een liefde `die niet tot geluk leidt, die niets met geluk te maken wil hebben en die toch de moeite waard is . Na een tumultueuze nacht met twee Luxemburgse meisjes, die hem doet beseffen dat zich tussen zijn benen slechts een `visgraat bevindt `ter grootte van een teen , vindt hij Mica, de manke accordeoniste van cocktailbar De Vier Rozen, die samen met haar broer het chemisch reinigen in Wenen groot heeft gemaakt. Het menselijk lichaam Paolo Giordano 2013-02-21 Alessandro Egitto voelt zich vanaf zijn geboorte door zijn veeleisende ouders in de schaduw gesteld van zijn oudere zus. Nu hij volwassen is, wordt hij nog dagelijks geconfronteerd met pijnlijke herinneringen aan de wijze waarop zijn veeleisende ouders het zelfvertrouwen van hun beide kinderen langzamerhand hebben afgebroken. Alessandro werkt als legerarts in Afghanistan. Samen met hem zijn duizenden soldaten uitgezonden, allen jongemannen die een verleden met zich meedragen. Wat brengt hen ertoe om hun leven in de waagschaal te stellen? En wat doet het met hun jonge geesten om te leven zonder hun vrouwen en geliefdes, en om de dood voor het eerst zo bewust in de ogen te kijken? Met een weergaloos psychologisch inzicht beschrijft Giordano hoe naïeve jongens door de harde werkelijkheid gedwongen worden verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor andere mensen en voor hun daden. Het menselijk lichaam is een meer dan waardige opvolger van Giordano s debuutroman De eenzaamheid van de priemgetallen, waarin de lezer

opnieuw zal worden meegevoerd door de unieke aantrekkingskracht van zijn stem.